

13<sup>e</sup> Jaargang, nummer 01, januari 2023



## Sponsors van de maand januari 2023



Partycentrum 't Noorden  
Catering en Pannenkoekenhuys  
T. 0543-472551  
I. [www.partynoorden.nl](http://www.partynoorden.nl)  
E. [info@partynoorden.nl](mailto:info@partynoorden.nl)  
A. Lichtenvoordsestraatweg 44  
7121 RA AALTEN



Landstraat 14  
7121 CR Aalten  
Tel. 0543-472413

## Agenda

- |               |   |
|---------------|---|
| ma 23-01-2023 | 19.30 uur korte buitengewone ledenvergadering met daarna koorrepetitie                                |
| di 21-03-2023 | ledenvergadering om 20.00 uur in de "Hofnar"  |
| vr 14-04-2023 | generale repetitie afscheidsconcert Susanna Veerman in de "oude Helena Kerk"                          |
| za 15-04-2023 | afscheidsconcert voor Susanna Veerman in de "oude Helena Kerk"  |
| za 13-05-2023 | benefietcocert in samenwerking met het orkest "de Vrolijke Noot" voor de stichting "Gaan voor Gambia" |
| zo 28-05-2023 | 10.00 uur kerkdienst in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem                                       |
| za 16-12-2023 | kerstsamenzangavond in de "oude Helena Kerk"  |

## Van de bestuurstafel

Het nieuwe jaar is begonnen. Iedereen heeft elkaar het beste gewenst voor dit jaar en we gaan in ons gewone ritme door. Voor de repetities met ons mannenkoor was dit iets anders. De eerste repetitieavond slechts één uur en dan aan de borrel. De tweede repetitieavond een dirigent op proef en in dezelfde week nog een keer repetitie met weer een ander persoon als proefdirigent.

Dan denk je de derde week een gewone repetitieavond te houden dan blijkt dat onze dirigent Susanna een ongeluk heeft gehad en kunnen we niks anders doen dan de avond af te gelasten.

Op dit moment is er bij mij nog niets over bekend hoe het met Susanna is maar we hopen dat ze er maandag weer is.

Nieuwafliet



# Nieuwsflits



In ieder geval hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen om a.s. maandag 23 januari een half uur eerder te komen. Dan willen we een korte buitengewone ledenvergadering houden. Volgens mij voelen jullie met de klompen aan waar dit over zal gaan. Ja inderdaad, over het benoemen van een nieuwe dirigent. De rest daarover horen jullie maandag.

Afgelopen dinsdag hebben wij bestuursvergadering gehad en daar stonden, behalve de dirigentenbenoeming, nog diverse activiteiten op het programma. Als eerste staat de jaarlijkse ledenvergadering op de lijst, deze willen we houden op dinsdag 21 maart in "de Hofnar".

Dan staat er voor zaterdag 15 april het afscheidsconcert voor Susanna gepland. Dit wordt gehouden in "de Oude Helenakerk" en dan willen we de generale repetitie houden op vrijdag 14 april, eveneens in de kerk. Dit is de week van Pasen, dus hebben we die maandag geen repetitie. Zaterdag 13 mei willen we een benefietconcert houden in samenwerking met het orkest "de Vrolijke Noot".

De locatie hiervoor is nog niet bekend. De opbrengst van dit project willen we doneren aan de stichting "Gaan voor Gambia". Dat is de stichting waar Margriet en Henk Luimes veel voor doen.

Zondag 28 mei om 10 uur werken we mee aan een kerkdienst in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.

Verder is er ook al een datum bekend voor de Kerstzangavond. Dit wordt zaterdag 16 december 2023. Voorlopig is daar de "Oude Helenakerk" voor gereserveerd.

Zoals je ziet voorlopig plannen genoeg om met nieuw elan het jaar in te gaan.

Nog een verheugende mededeling. Dirk Jentink heeft zich aangemeld als nieuw lid van ons ACM.

Dat er dit jaar nog velen mogen volgen.

Wat betreft de locatie "de Hofnar" waar wij oefenen, is op dit moment alleen bekend dat het t/m eind maart op deze voet doorgaat. Zolang blijven we gewoon daar repeteren.

We wachten af tot dat er meer hierover bekend is.

Van harte hopen wij als bestuur dat jullie allemaal ook dit jaar weer veel plezier beleven aan het lidmaatschap van het ACM.

Ad Doornink

## Van de penningmeester

In de Nieuwsflits enkele financiële zaken, vooruitlopend op de presentatie van de jaarcijfers op de ledenvergadering.

1. Collecteopbrengst kerst: de collecte bij de kerstviering in de Oude Helenakerk heeft het mooie bedrag van € 842,- opgebracht.
2. Contributie: De jaarrekening 2022 zal zoals gewoonlijk op de ledenvergadering worden gepresenteerd. Het bestuur heeft besloten om, gelet op onze goede financiële positie, de contributie voor 2023 te handhaven op het oude niveau: € 150,-

3. Reiskostenvergoeding: De onbelaste reiskostenvergoeding mag van de Belastingdienst per 2023 omhoog naar € 0,21 per kilometer. Elke hogere vergoeding voor woon-/werkverkeer en dienstreizen geldt als in principe als een belastbare toelage

De penningmeester,  
Wim Jansen

## Impressie rond Kerst 2022

Het waren drukke weken voor de Kerstdagen.

Eerst al het oefenen van het repertoire voor de optredens. Daar zaten geen nieuwe stukken in, dus dat viel mee.

Dan het optreden samen met het Zelhems Mannenkoor. Ik begreep dat de afspraken hiervoor al gemaakt waren voordat corona roet in het eten gooide. En dat optreden

zou plaatsvinden in de Betteld. Toen we daar kwamen voor de repetitie, wist ik niet wat ik zag, wat een zaal! Ongevoelbaar groot, in de middle of nowhere, tussen Halle en Zelhem.

Maar zo'n zaal mag dan wel groot zijn, ideaal om

te zingen is dat nog niet. Daarvoor is er allerlei apparatuur nodig om het geluid te versterken, en dat moet het dan wel doen. Toen bovendien de stroom nog uitviel, zag ik het somber in. Maar gelukkig zijn er dan mensen die daar verstand van hebben en kwam er weer licht in de tent.

Het was een afwisselend programma met de beide mannenkoren, allebei onder leiding van Susanna en met Yvonne aan de piano. Daarnaast trad een gemengd koor Inspiration uit Halle op en een koperblazersgroep van de muziekvereniging Crescendo uit Hengelo (Gld.). Het mooiste vond ik het gezamenlijke optreden van alle koren met de prachtige nummers als: 'Dank sei Dir Herr' en de 'Cantique de Noël'. En dan natuurlijk tot slot het: 'Ere zij God' met de tegenstem. Dat is onlosmakelijk verbonden aan de Kersttijd en elke keer weer ontroerend.

Het optreden in de Betteld was op zaterdagavond en direct de zondag daaropvolgend het optreden in de Oude Helenakerk in Aalten. Wat een verschil in accommodatie! Een prachtige kerk met een fantastische akoestiek. Een kerk waar het licht niet uitvalt, maar wel uit kan als we Stille Nacht zingen. Het was ook niet alleen een optreden



Nieuwafliet





maar een Kerstsamenzang. Dus niet alleen maar luisteren voor het publiek, maar ook zelf meezingen met die oude bekende liederen: 'Nu zijt welkome', 'Eer zij God in onze dagen' en 'Komt verwondert u hier mensen'. Gelukkig zijn er nog een heleboel mensen die daarvoor op een zondagavond naar de kerk komen, want de kerk was goed gevuld. En als het mooi is en als je geniet, dan neem je op de koop toe dat de banken niet zo makkelijk zitten en het misschien iets langer duurt dan je gedacht had. Ik heb niemand voortijdig zien weggaan, maar na afloop wel veel positieve reacties gehoord! Mijn kleinkinderen die er waren vonden ook het optreden van Dazzle uit Dale een aangename verrassing, heel anders dan het mannenkoor, maar wel met voor hen bekende nummers.

Al met al een drukke tijd voor het mannenkoor, maar wel een tijd waar we met voldoening op terug kunnen kijken, en hopelijk de volgende Kerst weer een SAMENZANG avond.

Arnold Rots

## Het verhaal van de tas van Poppe

Nu de pen aan mij werd doorgegeven, ga ik trachten jullie te vertellen op welke wijze, in een zeer korte tijd, allerlei koorleden van ons koor en van andere koren, door mij en voor mij in het geweer zijn gekomen.

Het was zaterdag, 17 december jl. tegen 22.45 uur toen Gerrit Ruesink en ik van Zelhem naar onze woningen in Winterswijk reden.

In de grote zaal op camping De Betteld hadden wij met ons koor deelgenomen aan het Kerstconcert, met het Zelhems Mannenkoor en o.a. het dameskoor 'Inspiration'.

Wij hebben in de auto natuurlijk gesproken over het concert, maar vrij spoedig kwam ons gesprek op het concert dat ons koor de volgende dag zou organiseren in de Oude Helenakerk in Aalten. Wij verheugden ons al vast op dat concert, door de klank in de kerk; over het zingen van Stille Nacht - in het donker; over de samenhang; over het zingen met de mensen van het 'Ere zij God', met ACM als tegenstem, enz. enz.

Opeens waren wij in Winterswijk, alwaar ik Gerrit afzette nabij zijn woning en ik naar huis reed.

Ik zag op mijn horloge, dat ik juist voor 24.00 uur met mijn vrouw kon klinken op deze voor ons jaarlijks terugkerende heugelijke dag. Met vrienden en burens hebben wij dit die morgen ook herdacht. Ik plaatste mijn auto in de garagebox; deed mijn overjas aan; deed het colbertjasje, dat ik in de auto had gehangen, over mijn arm; pakte mijn tas - nee ik wilde de tas pakken, maar hij was er niet.

Ik wist het meteen hoe het zat.

Voor het verhaal ga ik even terug naar Zelhem.

De auto was geparkeerd in het bosperceel tegenover De Betteld en daar in dat aardedonkere bos is het gebeurd. Om de sleutels uit mijn jaszak te pakken,

legde ik de tas - jullie weten wel - de tas waarop met grote letters staat:



## AALTENS CHRISTELIJK MANNENKOOR

- op de auto; hing mijn jasje in de auto; deed mijn overjas uit en Gerrit en ik verwijderden het plastic van de voorruit en stapten in. Ja, de tas lag daar in de kou bovenop de auto en – jullie willen natuurlijk weten, of de tas in mijn garagebox nog op de auto lag.

Nee dus en toen dacht ik: “Ik heb eigenlijk nooit geweten waarom die letters op de tas zo groot moeten zijn, maar nu is het misschien wel zinnig.”

Ik had de volgende dag wel mijn muziekstukken nodig, doch het leek mij goed, alvorens terug te rijden naar het bos, te trachten aldaar iemand aan de telefoon te krijgen. Bij De Betteld werd niet opgenomen. De voorzitter en secretaris van ons koor hadden kennelijk wat anders. Ik sprak met Jan Hartemink en Joop Bussink. Joop zei: “Ik heb telefoonnummers en regel het morgen voor je.”

Kort hierna ging mijn telefoon. Het was onze voorzitter. Hij zei: “Poppe, jij belde mij zojuist, maar ik zal je even vertellen hoe het is gegaan, want ik werd gebeld door de voorzitter van het Mannenkoor in Zelhem en die vertelde mij, dat jouw tas op de weg lag. Dames van het dameskoor Inspiration zagen wat op de weg liggen; stopten en zagen dat het een tas betrof van het ACM; gingen terug naar de Betteld, alwaar nog werd nagepraat. Er is over de tas heengereden en alles, ook de ordner met de Kerststukken en je telefoon, is stuk. Morgen haal ik je tas uit Zelhem, zodat morgenavond wij mooi kunnen zingen tijdens ons concert.” Ik stelde nog voor de tas zelf te halen, maar de voorzitters hadden alles al geregeld.

Ik bedankte Jan en wij wensten elkaar een goede nacht toe.

De volgende dag, kort voor het inzingen in de Oude Helenakerk kreeg ik de tas van onze voorzitter. Deze was gescheurd en vies. De ordner was zodanig vernield dat de Kerststukken met behulp van een door Wim ter Horst, geleende tang konden worden bevrijd.

Wim en Freek Gussinklo hielpen alles in volgorde aanbrengen en wij waren klaar voor ons concert.

Genoten heb ik wel van het concert. Hetgeen Gerrit en ik daarover de vorige avond, in de auto, bespraken, is uitgekomen.

De tas, die door mij is achtergelaten in de kou en in het donker heb ik in een bak gedaan tussen allerlei Kerstattributen. Ik sloot de kist met een oranje deksel. Op maandag, 9 januari 2023, in de middag, zag ik een grote auto bij mij de straat uitrijden, met mijn tas.



Nieuwafliet





Nieuwafliet



Die maandagavond kreeg ik van Freek, de voorzitter van de kledingcommissie van ons koor, waarschijnlijk met toestemming van Arie, de tweede voorzitter, een nieuwe tas en ordner.

Het is nu inmiddels enkele weken geleden, dat dit voorviel. In die weken zijn er allerlei opmerkingen in mijn richting gekomen, zoals:

‘Wie legt er nu iets op de auto en gaat dan rijden.’

‘Je dacht zeker snel thuis te zijn, met de tas op de auto, net als je vroeger deed met het blauwe zwaailicht.’

Er was 1 koorlid, dat aangaf iets soortgelijks te hebben gehad en dat sprak mij wel aan.

Zelf heb ik mij na het gebeuren wel afgevraagd, of het nu toevallig is dat de tas, met grote letters, is gevonden door dames.

Mensen: Ik wens jullie EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Poppe Kemper

## Zingen voor het 60-jarige bruidspaar Henk Neerhof–Annie Neerhof-Schreurs



Zaterdag 7 januari 2023 reden of fietsten de leden van het ACM richting Winterswijk naar Pronswede, om daar op verzoek van hun kinderen als verrassing te zingen voor koorlid Henk Neerhof en z'n vrouw Annie Neerhof – Schreurs ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk op 4 januari 2023.

De koorleden verzamelden in het restaurant van Pronswede om in te zingen. Daarna liepen we naar een zaal waar het bruidspaar zich liet verrassen door het AMC, allen keurig gekleed in zwarte broek en overhemd met rood pochet.

De voorzitter feliciteerde het bruidspaar namens de leden van het koor, daarna werden vier nummers (meer foto's zie ACM-site) gezongen:





- Nader mijn God
- Wohin soll Ich mich wenden Deutsche Messe nr. 1
- Er is een God die hoort
- Jacob's ladder

Bij sommige nummers moesten veel toehoorders een traantje van ontroering wegpinken.

Aan het einde van de muzikale verrassing zijn we gezamenlijk met het bruidspaar op de foto gezet en kregen we een drankje aangeboden.

Bij terugkomst in het restaurant heeft het koor nog één nummer gezongen op verzoek van het personeel.

Het was mooi dat er op zaterdagmiddag zo veel leden van het koor aanwezig konden zijn. Ook wil ik onze dirigente Susanna en pianiste Yvonne hartelijk bedanken, fijn dat jullie er waren.

Geweldig dat we dit als koor konden doen.

Arie Borsjes

## Felicities

In januari 2023 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer en Arnold Rots.

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en Henk Stronks (Bocholtsestraatweg)

**Heren, hartelijk gefeliciteerd!**



## Communicatie Commissie

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

\* Arnold Rots \* Ad Doornink en\* Gerrit Oosterink

Het e-mailadres van de commissie is: [acm.nieuwsflits@gmail.com](mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com)



Partycentrum 't Noorden  
Catering en Pannenkoekenhuys  
T. 0543-472551  
I. [www.partynoorden.nl](http://www.partynoorden.nl)  
E. [info@partynoorden.nl](mailto:info@partynoorden.nl)  
A. Lichtenvoordsestraatweg 44  
7121 RA AALTEN



kapsalon **terMaat**  
Jónw kapper!  
Landstraat 14  
7121 CR Aalten  
Tel. 0543-472413